

## JAARPLAN 2020

### Een tijd van verandering

Over de breedte van de kerk is er de vraag: Wat betekent het nou om kerk te zijn anno 2019? De kerk 30 jaar geleden is anders als de kerk nu.

Wat is relevant voor mensen? Waar zoek je op als je een nieuwe kerk zoekt? Het is best complex om antwoorden te vinden. Het biedt ook veel kansen.

Wat maakt ons een gemeenschap rond de Heer Jezus Christus?

We hebben al vaker over deze vraag nagedacht, dat gaan we niet opnieuw doen. De boom (zie plaatje) is getekend en nog steeds actueel. Alleen willen we het concreet maken met elkaar.

Wat past bij Rafael Almere? (In vergelijking met andere kerken zijn wij niet als andere kerken.)

Wat hebben wij in huis?

1. Intern: Hoe verstevigen we ons eigen fundament als gemeenschap?
2. Extern: Hoe komen we in contact met mensen om ons heen?



### OPEN SPACES

Wij zoeken naar plekken waar mensen Jezus kunnen leren kennen, plekken om met elkaar het leven te delen die open zijn voor anderen om ook aan te haken.

Uitgangspunten:

- Niet per se nieuwe activiteiten
- Vanuit het gewone leven laten aanhaken
- Kerk zijn op alle dagen
- Altijd voor iedereen (dus open karakter)

Wij zoeken naar plekken waar mensen Jezus kunnen leren kennen, plekken om met elkaar het leven te delen die open zijn voor anderen om ook aan te haken. Vraag aan iedereen: Hoe kun jij dit vormgeven in je leven?

### SAFE SPACES

Hoe verstevigen we ons eigen fundament als gemeente? Door met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen die niet gemakkelijk zijn en waarover we van mening zouden mogen verschillen. Dit, om niet vast te zitten in onze ideeën en overtuigingen maar een open en dynamische groep te blijven. Daarvoor gaan we een aantal gespreksavonden aan over lastige onderwerpen (homoseksualiteit, genezing, ... ) We gaan leren over het onderwerp en met elkaar leren om een gezond en goed gesprek te voeren.