

## **Plannen voor 2021 Rafaël Almere**

Het jaarlijkse beleidsplan van onze gemeenschap verandert per jaar niet wezenlijk, maar ontwikkelt wel steeds mee met de ontwikkelingen binnen de gemeenschap zelf. Meer algemene informatie hierover vindt u hier:

<https://www.rafaelalmere.nl/wie-zijn-wij/>

Het beleidsplan van het landelijke kerkgenootschap Rafaël Nederland waar ons gemeente onder valt vindt u hier: <https://rafael.nl/wp-content/uploads/2021/07/Beleid-jaarplan-2021-INGEKORT.pdf>

## **Zondagse diensten:**

### Thema's

We zullen dit jaar (tot de zomer) het thema van de vrucht van de Geest verder behandelen, daar zijn we in 2020 al mee begonnen. Na de zomer zullen we ons richten op de gaven van de Geest.

### Vormen

Voor onze zondagse samenkomsten zijn er afgelopen tijd diverse vormen ontwikkeld:

- Bloeizondag: samenkomst in de Zuiderpoort waarbij de focus ligt bij aanbidding, inspiratie en gebed.
- Groeizondag: samenkomst in de Zuiderpoort waarbij de focus meer ligt op het ontdekken van de bijbel en groeien in geloof en kennis.
- Soepzondag: samenkomst in Zuiderpoort waarbij de focus ligt op het samen gemeenschap zijn, gezamenlijk eten is hier een belangrijk onderdeel van.
- Groenzondag: samenkomst in de natuur waarbij de focus ligt om in kleinere groepjes elkaar te ontmoeten. Al wandelend bespreek je samen een onderwerp. Dit onderwerp wordt in een podcast geïntroduceerd.
- Groepszondag: samenkomst bij diverse mensen thuis waarbij de focus ligt om in kleinere groepjes elkaar te ontmoeten. Een onderwerp om samen te bespreken wordt geïntroduceerd d.m.v. een filmpje wat gezamenlijk gekeken kan worden.

## **Overige activiteiten**

Naast de zondagse dienst, zitten er een aantal andere activiteiten in de pijplijn voor 2021

### Alphacursus

Er zal een online groep starten van de alphacursus. De alpha-cursus is bedoeld voor mensen die meer willen weten over het geloof.

### Open spaces

Activiteiten/ontmoetingen die onderdeel zijn van het "gewone" leven, waarbij anderen (zowel binnen als buiten de gemeente) kunnen aanhaken. Zodat ze Jezus kunnen leren kennen in de dingen van alledag.



### Safe spaces

Gespreksavonden waarbij we ons eigen fundament als gemeente verstevigen. Door met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen die niet gemakkelijk zijn en waarover we van mening zouden kunnen en mogen verschillen. Dit, om niet vast te zitten in onze ideeën en overtuigingen maar een open en dynamische groep te blijven. Dit jaar willen we in elk geval het onderwerp genezing gaan bespreken.